

## Sammanfattning av *Bryta om sid 195-147*

Minna är på väg till skolan, då hon träffar en brevbärare som ger henne ett brev. Nu känns det som att Minna och mamma ligger illa till. I brevet står det att de nästan är vräkta. Minna sitter på tåget och försöker glömma bort vad som stod i brevet och koncentrera sig på kontrollanterna. Senare på dagen får hon syn på Hamid i skolan och han vill verkligen visa henne något som låg i hans skåp. Tre pistoler? Ja, Hamid har tre stora pistoler i skåpet och inte nog med det frågar han henne ifall hon skulle vilja köpa en pistol. Minna verkar lite tveksam över det, hon kan inte låta bli att undra varför han tyckte att hon borde äga en pistol.

Senare presenterar sig Minna för gympaläraren och efter hans genomgång skulle alla bilda en grupp. Naturligtvis vet vi hur det kommer gå för Minna, ingen kommer att vilja vara med henne i grupp. Gympaläraren märker dock att vissa i klassen kände sig utanför så han bestämde sig för att han borde göra grupperna istället. Minna och Emma hamnar i samma grupp, då börjar Emma gapa och skrika och säger att hon absolut inte vill vara med henne. Minna känner sig helt förnedrad och hon kunde inte att hålla sig och sa emot. På grund av det fick de inte vara med på lektionen, istället var de tvungna att jogga. Anledningen till varför hon inte ville vara med Minna var det, det som stod på Emmas skåp "JÄVLA HORA" Emma känner sig helt säker på att det är Minna som har skrivit det, men det stora problemet är att Minna kommer skylla det på Hamid som inte har gjort något. Hon skyllde på honom bara för att han var nästan den enda hon kände i skolan.

Eddies och Minnas relation har förbättras mycket från förut, Eddie erbjöd Minna att bo hos honom. Det kändes helt sjukt för Minna när han sa det och han hade också sagt att om Minna har ett prov eller en läxa behöver hon inte oroa sig för sin mamma för då kan han ta hand om henne medan Minna är i skolan. Minna och hennes pappas relation har också förbättrats jättemycket, de hade picknick tillsammans och gjorde massa roliga saker och efter det bjöd han henne på middag hos sig. Just i den stunden kände Minna att hon har en familj, att hennes drömmar, hennes önskningar blev sanna. Hon kände sig välkommen vilket hon inte gjorde förut. Det kom gäster hem till hennes pappa och de hade så kul, de bara skrattade och hade kul. Nu känner hon inte sig som en mamma.