

Sammanfattning av Hungerspelen s. 180-248

Katniss återhämtade sig efter explosionerna och gav sig direkt iväg mot hennes och Rues mötesplats där de planerade att ses. Tiden gick och ingen Rue syntes till. Katniss började bli orolig, till sist hörde hon den sjungande härmskrikan som var Rues "signal" för att visa att hon var oskadd. I riktning mot fågeln hörde hon plötsligt ett skrik. Snabbt förstod hon att det kom ifrån Rue och sprang i full fart mot skriket. Hon hann precis se Rues sträckta hand i luften och höra henne skrika Katniss namn innan hon såg ett spjut genomborra sin väns lilla kropp. Hon var borta. Men det var också killen från distrikt 1 som dödat Rue. Katniss pil träffade honom i halsen innan han hunnit dra spjutet ur Rues kropp, och dödade honom på bara några sekunder... Ilsken och ensam stod hon igen.

Spelledarna hade skapat en ny regel som sade att två spelare från samma distrikt kunde vinna tillsammans. Katniss letade genast efter Peeta för att slå sig ihop med honom. Hon hittade spår av blod och följde spåren. Peeta hade kamouflerat sig i lera för att smälta in i omgivningen när Katniss hittade honom. Han var skadad och svag. Katniss plockade bort alla barr och löv som hade fastnat på hans leriga och smutsiga kropp och tvättade av honom. Hon lindade sedan om hans ben och matade honom för att han skulle återfå styrkan. För att ta skydd bosatte de sig i en grotta i några nätter.

De blev meddelade om att en festmåltid skulle hållas. Väl där blev de erbjudna ryggsäckar till varje distrikt. I ryggsäckarna fanns vad de mest hade behov av just då. Ryggsäckarna skulle släppas ner i ymninghetstornet på eftermiddagen. Medveten om att Peeta inte skulle låta henne gå, drogade Katniss honom till sömns. Vid ymninghetstornet blev Katniss anfallen av Clove och fick bland annat en kniv i pannan. Thresh puttade undan Clove och dödade henne samtidigt som han räddade Katniss. Han lät henne löpa eftersom hon hjälpt Rue tidigare. I ryggsäcken fanns medicin till Peeta som gjorde honom frisk. Det pågick ett oväder i flera dagar vilket gjorde att de inte kunde vara ute och jaga. De höll nästan på att svälta ihjäl i grottan tills de tillslut fick en gåva, en korg full med mat.